

Kronnagels

't Is al haost drier jaor geleje dä 't dameskoor, wor tant' Anneke al lid van is vanaf de oprichting, vijftewintig jaor beston. Zillevere jubeleum. Mär dur dieje verrekte corona mos dä fist alle kirren ùitgesteld worre, dä begrèpte wel. Nou wier dä pas vleejaor tusse Sintereklaos en Korsmus gevierd, op 'nnen donderdaggenaovend in 't zaoltje van De Zuujten Inval. Daor wordt ôk alle wééke 's aoves gerippeteerd.

Bé dä fist wos 't mansvollekk, de paartners, ôk ùitgenodigd. Diej mozzen dan wel de man vijftewintig euro betaole, vur 't dinee. Zodoende moch oame Willem d'r ôk henne. En nou hoj die aon mé gevraogen of ik van dä fist wa foto's kos trekke. Hij wit dä ik mee m'nen tillefoan foto's trek en diej kozzen ze dan näherhand mee de k'mpjoeter aon alleman sture.

Jä, dä dee ik allicht mi alle plezier en kos ik vur de moewte gratis meefiste. Dä dameskoor telt zoiejt van dèrtig zangerèsse. Tant' Anneke hi 'n hoage stem, ze zingt dan ôk sopraan. Toen ik daor binnekwom, zaote ze d'r ommel al gesteven en gestreke. 't Urste wa me opviel... Ze wozzen ollemol ne de kapper geweest. Want ik zee nog, toen ze me binne zaoge komme, en 't efkes stil wier, want ik moes 'n verrassing zèn en niemes hoj me verwocht... Ik zee: "Ik heb nog nôit van me lééve zoveul netuurskoon bé mekaar gezejn, en wa rùike 't hier toch lèkker!"

Jä, al diej dames hon ommel kunnen duursten en lèkkersten ouweklônje op hun bloeske gedaon. En diej kappers zallen wel den enne of den andere lèkkere reuk op diej kapsels gespoten hebbe. Diej vriendin van tant' Anneke, die mevrouw van heur kennisse van 't tennisse, woo géér aport op de foto. Diej hoj nogal 'nen hillen aporte stèrreke reuk. Diej dee me mee denken aon ons kronnaogels. (**Kronnaogels** = Seringen.) De bloempjes hebben de vorm van kruidnagel.

Johan Biemans Bergeijk.